

Vraag het aan Morya



Wees eerlijk

“De eerlijkheid brengt je waar je moet zijn, want het is daardoor dat je vindt wie je werkelijk bent. Anders kan je het niet vinden, want je leidt jezelf om de tuin en je wordt dikwijls ook beetgenomen door anderen.

Als je waarde krijgt in jezelf doordat je eerlijk bent, dan kan je onderscheid maken in de dingen die naar je toe komen. Dan kan je ook weten wie eerlijk is met jou en wie niet eerlijk is met jou, en dat maakt een groot verschil.

Als je eerlijk bent in jezelf, leg je bepaalde structuren aan en die stoten dan de dingen af die niet eerlijk zijn. Je komt onmerkbaar in een ander leven terecht, en zonder dat je het zelf gewaarwordt, word je omringd door nieuwe dingen, door nieuwe facetten van het bestaan.

Je zal ineens ondervinden dat je rustiger omgaat met je kinderen, met je partner, met de andere mensen, omdat je ‘weet’. In één keer ga je weten wat er ook in hen omgaat en dat geeft een heel andere benadering. Het is niet gemakkelijk, dat zeg ik ook niet, maar je kan wel hulp krijgen daarin.”

A handwritten signature in blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 3: Een groter leven”
(uit hoofdstuk 4: ‘Eerlijk zijn’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 259

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


